



שם: מוחמד

גיל: 16

מקום מגורים: סחנין

בילוי אהוב: כדורגל לראות ולשחק

מה הבעיה הכי גדולה במדינה: הפערים

בין המרכז לצפון - כדי להגיע לבית

חולים, אני צריך לנסוע 40 דק'

מה אעשה בעוד 10 שנים: אלמד רפואה,

אני רוצה להיות רופא ולעזור לאנשים

מוטו לחיים: אני אדם מאמין אז - תהיו

מי שאתם ואלוהים יאהב אתכם

”אין מה לעשות צריך

למצוא את מה שמשותף

בינינו ולא מה שמפריד”



שם: ירוס

גיל: 15

מקום מגורים: נתניה

בילוי אהוב: ללכת לים

מה הבעיה הכי גדולה במדינה:

זה הגזענות במדינה - יש המון

אפליה סביב צבע עור ואמונה

מה אעשה בעוד 10 שנים: בטח

אסיים תואר ראשון במשפטים,

כי אני רוצה להיות עורכת דין

מוטו לחיים: אל תסמכי על אף

אחד חוץ מעל עצמך

**”הכי חשוב שבולם
ירגישו שיש להם מקום,
חוץ מהשמאלנים”**



שם: רותם

גיל: 17

מקום מגורים: ירושלים

בילוי אהוב: לרקוד

מה הבעיה הכי גדולה במדינה:

שהדת משפיעה על יותר מידי

תחומים, כמו למשל זה שאני לא

אוכל להתחתן עם חברה שלי

מה אעשה בעוד 10 שנים: אני לא

יודעת, זה עוד רחוק...

מוטו לחיים: אם את מספיק חזקה,

אז יום אחד תוכלי לגבור על כל לא

מי ששם לך רגליים בדרך

”מי שחושב שלי אין

מקום, שילך מפה

בעצמו”



שם: דימה

גיל: 15

מקום מגורים: ראשון לציון

בילוי אהוב: לנגן עם הלהקה

שלי

מה הבעיה הכי גדולה במדינה:

שאין עונש מוות למחבלים, זה

עושה את המדינה שלנו חלשה,

אסור לוותר על אף חלק במדינה

מה אעשה בעוד 10 שנים: היי טק

לעשות כמה שיותר כסף

מוטו לחיים: וואלה לא יודע,

חפרתם

”לערבים אין מקום

במדינה, שיעופו

מפה”



שם: יוסף חיים

גיל: 18

מקום מגורים: בני ברק

בילוי אהוב: לראות סרטים

מה הבעיה הכי גדולה במדינה: יש

יותר מידי הפקרות במדינה, אין

צניעות, מתרחקים מדרך תורה

מה אעשה בעוד 10 שנים: לעבוד

ביד שרה, לעזור לנזקקים- צדקה

מוטו לחיים: "בת מלך יופיך נמדד

בצניעותך"

”כולן צריכות ללבוש

בגדים צנועים, כדי

להתחשב ברגשות שלי”



שם: עידן

גיל: 18

מקום מגורים: בת ים

בילוי אהוב: כדורסל

מה הבעיה הכי גדולה במדינה:

שיש מלחמות ואין שלום

מה אעשה בעוד 10 שנים:

מתברג לאיזה עבודה סופר

מכניסה בהייטק

מוטו לחיים: מי שלא טוב לו,

יום טוב לו

”גם ככה לכל האשכנזים

לא אכפת מהמדינה, אז

שיעזבו אותה כבר”



שם: רננה

גיל: 16

מקום מגורים: אלקנה בשומרון
בילוי אהוב: לטייל בארץ ולרחוץ
במעיינות
מה הבעיה הכי גדולה במדינה: שלא
נותנים לאח שלי לבנות בית, כי
הממשלה החליטה לעצור את
הבנייה

מה אעשה בעוד 10 שנים: מקימה
יישוב חדש עם המשפחה שלי
מוטו לחיים: צריך להחזיר את
הנשמה היהודית למדינת ישראל

**”חשובה לי הדעה של כל היהודים, גם
אם הם לא מסכימים איתי, כי כולנו
משפחה”**



שם: יערה

גיל: 17

מקום מגורים: מושב אודים

בילוי אהוב: לטייל עם הכלב

שלי ולהאכיל את החתולים

מה הבעיה הכי גדולה במדינה:

זה שיש מתנחלים ששולטים על

המדינה

מה אעשה בעוד 10 שנים:

אפתח מעון לנשים מוכות ואקח

אותן תחת חסותי

מוטו לחיים: "חיה ותן לחיות"

**”עדיף שלא נדבר על הדברים ששונים
בינינו, כי אז יהיה יותר קל להיפגש”**